

het WAAK

Je beroep is de ruggengraat van het leven, meende filosoof Friedrich Nietzsche. Bekende en minder bekende mensen vertellen over hun bijzondere werk of hobby en over hun leven in de Haagse regio. Hoeveel ruggengraat hebben deze professionals?



Vier portretten van opvallende mensen uit Haaglanden



Naam: Taco Nijman

Leeftijd: 37 jaar

Eerste baan: Medewerker sanitair bij
Bouwhof Zoetermeer

Beroep: Eigenaar goudsmidatelier Tafel van Goud

Woon- en werkplaats: Rijswijk

Burgerlijke staat: Getrouwd met Lou

Grootste overtuiging: Als je je passie volgt,
leef je optimaal

Tip voor de mensheid: Volg je passie

Fotolocatie: Kippebruggetje (Nieuwe Tolbrug)
tegenover Drievliet, Voorburg

Winterspelen, een uniek evenement. We hebben plannen om naast ons Goudsmidatelier Tafel van Goud een Table d'Or te starten. We verzorgen dan het eten en drinken voor een groep onbekende mensen in de keuken van ons atelier. Ik kijk uit naar de inspirerende ontmoetingen.

Inkt en papier

Als kind tekende ik al veel. In mijn werk komt dat terug; van schets tot sieraad is een heel proces. Ik werkte altijd met potlood, maar ik leer mezelf ook tekenen in 3D via de computer. Zo kan ik de meest ingewikkelde en voorheen onmogelijke ontwerpen tot op de honderdste millimeter uittekenen. Hier ligt de toekomst.

Inspiratie

Er zijn veel dingen die me inspireren. Mijn laatste ontdekking is het maken van fietstochten. Op de racefiets met vrienden lekker knallen, maar ook met Lou samen de knooppuntenroutes fietsen. Die brengen ons naar de mooiste plekjes in de regio Haaglanden. Fantastisch wat er allemaal in onze 'achtertuin' ligt aan mooie natuur, bouwkunst en cultuur. Strand, bos, weiland, polders, de oude binnenstad van Den Haag, Delft, Wassenaar; alles binnen een straal van 20 kilometer. Een aanrader.

Creativiteit

Door creatief te denken kijk je anders naar de wereld: blijer, vrijer, losser en met meer mededogen. Neem je creativiteit ter hand bij een moeilijk gesprek. In ons atelier krijgen we vaak mensen die een sieraad laten maken met een verhaal; dat vraagt om creativiteit, empathie. Mensen laten iets heel persoonlijks maken, soms met sieraden die ze erven van dierbaren; een moeder, oma of echtgenoot. Het vraagt creativiteit om het verhaal te vertalen naar een sieraad.

Winter

Ik verlang naar een echte winter; heerlijk naar buiten, het liefst in de sneeuw. Lange wandelingen maken, het geluid van de stilte met knisperende sneeuw onder je voeten. En dan thuis komen en heerlijk samen met Lou en de katten op de bank met een enorme mok warme chocolademelk. En natuurlijk skiën. Een weekje in de sneeuw in Frankrijk geeft zoveel rust, inspiratie en gezelligheid. Ik geniet van de winter met alles wat daarbij komt kijken.

Ontdekking

Ik was al jong bezig met het achterhalen en ontdekken van mijn passie en talenten. Maakte mijn eigen skateboard en ging op bouwvakantie naar Frankrijk om kerkjes te restaureren. Ik wilde weten wat mij energie, plezier en voldoening geeft. En dat is werken met mijn handen. In een ambachtelijk beroep leef ik mijn passie uit. Ik ontdek spelenderwijs en met vallen en opstaan. Soms lukt iets heel goed en soms voelt een sieraad als een grote puzzel om op te lossen.

Eten en drinken

Lekker eten en drinken is een essentieel deel van mijn leven. Uit eten vind ik gezellig en lekker ontspannen. Maar liever nog eet ik thuis, genietend van alles wat Lou op tafel zet. Vaak met vrienden; een avond lang aan tafel, lekker kletsen, eten, een wijntje erbij. 's Winters genieten we van een ouderwetse stoofschotel met rode kool en Opperdoezer aardappeltjes. Of bruine bonen, daar mag je me voor wakker maken.

2014

Ik kijk uit naar een nieuw jaar, ieder jaar opnieuw. In 2014 is de digitale freesbank, die ik nu aan het maken ben, af. Daarmee kan ik 3D-ontwerpen in goud maken. In 2014 hopen Lou en ik naar New York te gaan om te vieren dat we 12,5 jaar getrouwd zijn. Ook verheug ik me op de Olympische





Naam: Linda de Bruijn

Leeftijd: 41 jaar

Eerste baan: Krantenwijk lopen

Beroep: Eigenaresse van SoapTreatment Store in Den Haag

Woon- en werkplaats: Wateringen, Den Haag

Burgerlijke staat: Samenwonend

Grootste overtuiging:

Als je ergens in gelooft, gaat het je lukken

Tip voor de mensheid: Volg je hart

Fotolocatie: Noordeinde, Den Haag

Bezinning

Er komt een moment in je leven dat je gaat bedenken wat je nou echt graag wilt. Op het gebied van werk had ik in een document mijn droom bijna precies omschreven. Een waanzinnig mooie salon, met kwalitatief goede behandelingen, waar we met een fijn groot team kunnen werken. Het liefst via een mooi franchiseconcept en op het Noordeinde in Den Haag. Mijn droom is uitgekomen.

Vrije tijd

Ik doe graag dingen samen met mijn vriend, familie of vrienden. Jaarlijks loop ik de Vierdaagse van Nijmegen, dus ik wandel veel. Vooral lekker langs de zee, dat is zo fijn aan de omgeving van Den Haag. Je hebt hier alles en je kan dus ook heerlijk richting de kust. Verder hou ik van gezellig eten met elkaar, lekker ergens dansen of ik laat me graag bij Soap Treatment Store verwennen, voel me dan blij en ontspannen.

Ouder worden

Ouder worden hoort erbij en het leuke daaraan is dat je jezelf steeds beter leert kennen. Je weet steeds beter wat je wil en niet wil. Zo weet ik dat ik hou van mijn vak, ik hou van mensen en ik vind het leuk om mensen een fijn moment of gevoel te geven. Ik heb mijn hart gevolgd. Het liefst wil ik mooi oud worden, dus besteed ik al van jongs af aan veel tijd aan mijn uiterlijk.

Talent

Een van mijn uitdagingen is om te proberen het beste uit mensen te halen en ieders talent te benutten. Ik werk met een super meidenteam en zij hebben zoveel kwaliteiten waarmee ze zichzelf maar ook elkaar versterken. Met al die talenten gebundeld hebben we met elkaar een heel mooi team. Het voelt als een echte 'Soapfamilie', daar kan ik heel blij van worden.

Vakantie

Een van mijn grootste hobby's is reizen. Ik heb veel gereisd en werkte twee jaar als schoonheidsspecialiste op cruiseschepen. Je ziet dan de mooiste plekjes op de wereld en leert veel van het vak. Bijvoorbeeld om in een groot team te werken, met veel nieuwe en internationale behandelingen en technieken. En natuurlijk de servicegerichtheid aan boord. Daarnaast zie je ook hoe het niet moet. In twee jaar tijd had ik zeven managers; hele goede, maar zeker ook zeker hele slechte. Dat is een fantastische leer-school geweest.

Thuis

Ik ben geboren in Den Haag, heb heel lang in Zoetermeer gewoond en woon nu sinds ongeveer twee jaar samen in Wateringen, randje Den Haag. Als ik na een drukke dag thuiskom dan geniet ik weer van ons huis. We hebben het kunnen indelen zoals we het zelf graag willen. Daarbij hebben we veel tijd en aandacht aan een mooie grote badkamer besteed. Dus na een lange dag werken, neem ik een lekker warm bad en geniet ik van de rust en het lekker thuis zijn.

Communicatie

Dat is voor mij met elkaar diepe gesprekken voeren over het leven, met ons team gevoelens kunnen delen en oplossingen bedenken. En naar onze klanten een open en servicegerichte houding, zodat iedereen zich welkom en gezien voelt.

G

Naam: Giovanni Gietel
Leeftijd: 28 jaar
Eerste baan: Schoenverkoper bij Sacha Shoes
Spuistraat
Beroep: In- en verkoper high fashion, stylist,
personal shopper, host
Woon- en werkplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: Vrijgezel
Grootste overtuiging: Alles gebeurt met een reden.
Daar geloof ik heilig in
Tip voor de mensheid: Laat het leven je niet
overkomen, grijp het bij de ballen en pak je kansen
Fotolocatie: Gemeentemuseum Den Haag,
expositie van Coco Chanel, de legende

Druk doen

Druk doen is een groot deel van mijn persoon. Is het niet van hot naar her rennen om dingen gedaan te krijgen, dan is het wel op pad zijn met vrienden. Ik ben dan ook iemand die niet van stilzitten houdt. Dat maakt het soms moeilijk om een bepaalde balans te vinden bij mezelf. Toch betekent dit niet dat ik mijn rust niet pak. Soms is het heerlijk jezelf een dag lekker op en af te sluiten.

Ouder worden

Ja, de dertig is nog maar twee jaar bij me vandaan. In tegenstelling tot veel leeftijdgenoten vind ik dertig worden niet zo'n een ramp. Maar als je er bijna bent, lijkt het opeens nog maar even geleden dat je achttien was en alles nieuw en fantastisch vond. Je maakt ook een aantal ontwikkelingen door en daardoor leef ik er ook wel een beetje naar toe, als ik eerlijk ben.

Ontdekken

Het leuke van ontdekken is het nieuwe waar je je aan waagt. Ik ontdek constant nieuwe dingen. Aan mezelf als persoon, maar ook in mijn omgeving en aan mijn vrienden. Op het gebied van werk probeer ik te groeien. Forward. Het enge maar ook bevrijdende aan willen groeien, is welke keuzes je maakt om te komen waar je wilt zijn. Of het absoluut nog niet weten. Daarover bij jezelf te raden gaan, is altijd goed.

Inspiratie

Inspiratie komt bij mij uit heel verschillende hoeken. Het kan een songtekst of juist de muziek alleen zijn. Een goed geschoten foto, een fantastisch ontworpen schoen of mooi gemaakt object. Zoals Coco Chanel ooit zei: 'Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.' Ik vergelijk inspiratie met mode. Het kan overal uit voortvloeien, ook uit goede gesprekken. De kijk van een ander kan voor jezelf een heel ander licht ergens op schijnen.

Creativiteit

Creativiteit gaat voor mij hand in hand met inspiratie. Die twee samen kunnen hele mooie situaties opleveren. Combineren, creëren en vooral fantaseren. Dat deed ik bij het inkopen van de nieuwe collecties voor mijn vorige werkgever. Je komt in Parijs en Milaan in de mooiste showrooms en wordt overweldigd door wat je ziet. Alles is te mooi, te chic, te fantastisch. Ik zoek dan naar elementen die me aanspreken. Als stylist stopt je brein nooit met absorberen en met alles wat je hebt overgeslagen, ga je aan de slag. Net die items toevoegen waarmee een klant helemaal blij is. Of waarmee een fotograaf dat juiste beeld voor zijn lens krijgt.

Eten en drinken

Dat is iets wat ik vooral leuk vind met vrienden. Ik heb zelf in de horeca gewerkt en heb veel kunnen ervaren wat betreft eten en drinken. Zeevruchten, goede wijnen, een mooi stukje vlees, ik ben helemaal niet moeilijk.

2014

Het aankomend jaar wordt een periode van nieuwe kansen, ontmoetingen, ervaringen en ondernemingen. Zoals ik eerder al zei: forward. Bepaalde plannen zou ik in het nieuwe jaar niet meer als ideeën, maar als werkelijkheid willen zien. Maar goed... eerst doen, dan verder praten.





M

Naam: Mischa de Vries
Leeftijd: 46 jaar
Eerste baan: Stage Hulshoff Wonen
Beroep: Ondernemer
Woon- en werkplaats: Voorburg
Burgerlijke staat: Gescheiden, twee kinderen (15 en 12 jaar)
Grootste overtuiging: Niets is onmogelijk
Tip voor de mensheid: Geloof in jezelf en je eigen kracht
Fotolocatie: De Koepel, Voorburg

Inspiratie

Voor mijn werk als stoffenimporteur reis ik regelmatig naar beurzen in London, Parijs en Milaan. Daar vind ik de nieuwste stoffencollecties en word ik geïnspireerd door zowel de sfeer in de stad als nieuwe ideeën in andere branches. Bijvoorbeeld restaurants, modezaken en hotels. In Parijs heb je bijvoorbeeld veel hotels waar de wanden met stof zijn bekleed. De sfeer die ze met stoffen en behang kunnen neerzetten is geweldig.

Keerpunt

Het jaar 2006 was voor mij een belangrijk keerpunt in mijn leven. Na jaren in een familiebedrijf te hebben gewerkt en een aantal jaar bij een stoffenimporteur in Den Haag heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. Mijn wens was om vanuit een bestaand klein bedrijf te beginnen met één belangrijk stoffenmerk. Nu zes jaar later importeer ik diverse merken, zoals Mulberry Home, JP & G Baker, Kravet, Schumacher, Clarence House en vele anderen. En zijn we uitgegroeid tot waar we nu staan met twee showrooms.

Ontwikkeling

Net als voor andere ondernemers is dit voor mij een roerige tijd. De huizenmarkt heeft de afgelopen jaren vastgezet en door social media is ondernemen veranderd. Dit betekent dat ik in toenemende mate zaken doe met stylistes, decorateurs en architecten. Om deze doelgroep te bereiken laat ik via social media - vooral Facebook - veel mijn collecties en ontwikkelingen zien. Het is een leuke en interessante manier van zaken doen.

Communicatie

Social media is de nieuwe manier van communiceren. Zo geef ik binnenkort op mijn Facebookpagina kaarten weg voor het LXRY Event waar ik dit jaar voor het eerst mijn stoffen laat zien. Ondanks dat social media

hot is, vind ik persoonlijk contact met mijn klanten essentieel. Zo geef ik tweemaal per jaar een open huis en toon ik onder het genot van sushi en bubbels mijn nieuwe collecties. Wat ik ook belangrijk vind tijdens het zaken doen, is de tijd nemen voor elkaar. Zo krijg je bij mij altijd een goede kop koffie en als het meezit iets lekkers.

Creativiteit

De huidige economie vraagt om creativiteit. Men moet anders denken: out of the box.

Zo heb ik voor mijn klanten vorig jaar een training NLP gegeven over de kracht in jezelf. Nu ben ik bezig met een workshop rond het thema Hostmanship. Ik denk dat we daar als MKB nog heel veel verschil kunnen en moeten maken. Het zorgen voor een positieve en sfeervolle beleving voor een klant is mijn inziens het verschil met bijvoorbeeld internet.

Eten en drinken

Om te ontspannen vind ik het heerlijk om in een sterrenrestaurant te eten, maar ook met een salade op het strand doe je me een groot plezier. Tijdens etentjes ontstaan ook vaak nieuwe ideeën of worden tekeningen gemaakt voor een beursstand. Het strand is voor mij een fantastische plek om na een drukke dag uit te waaien.

Haaglanden

Haaglanden heeft veel te bieden qua cultuur. Zo ga ik geregeld naar theater PePijn, omdat de sfeer gemoedelijk is en je achteraf met cabaretiers kunt praten. Daarnaast vind ik de antiekmarkt op zondag op het Lange Voorhout een klein stukje Parijs in Den Haag. De sfeer op het terras en de geur van koffie en tarte aux pommes dragen daar aan bij. De historische panden en Hotel Des Indes geven mij het gevoel van een stad met internationale allure.